

Van alle wezens waarin levensadem was, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark: er kwamen van alle dieren een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen sloot de Heer de deur achter hem. (Gen. 7:15-16)

En zo zaten Noach, zijn familie en de dieren veilig achter gesloten deuren. Het moet een flinke uitdaging zijn geweest, met z'n allen op die boot, ingesloten door het water. Gelukkig heeft de ark een raam, dat open kan, waardoor Noach zelf de duif op verkenning stuurt. En een luik, in het dak, waardoor Noach de hemel en de aarde kan zien.

Zo is ons leven altijd een balanceren tussen beschutting, beslotenheid, vrijheid en begrenzing. In het vertrouwen: Als een deur gesloten wordt, gaat er elders een venster open.

Deze VRIJBRIEVEN worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland.

Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar degelebus@swen.nu Of bel: 06 43167139 (Helene Westerik) 06 22497969 (Nicoline Swen) Op ons YouTubekanaal De Gele Bus zijn diverse filmpjes van vieringen en gesprekken te bekijken.

Lieve mensen,

'Zeg, ben jij in de kerk geboren?', zeggen we tegen iemand die een deur heeft laten open staan.

Vroeger stond de kerkdeur namelijk altijd open, om het bezoek laagdrempelig te maken. En figuurlijk gesproken als symbool dat de deuren naar God altijd open staan.

Vandaag de dag zitten de meeste kerken (en andere gebedshuizen) het grootste deel van de tijd stevig op slot. Al voelt het voor mensen soms niet zozeer of ze er niet in kunnen, maar meer dat ze er niet uit mogen. Ingesloten, in regels en voorschriften, ge- en verboden.

Wat zou het toch geweldig zijn als kerken (maar ook moskeeën, tempels, en andere gebedshuizen) zo open zouden zijn, dat mensen de ruimte voelen om in en uit te gaan. Nooit ingesloten of juist buitengesloten. Open!

Zoals ook deze tijd, nu de maatregelen weer worden aangescherpt, vraagt om open kerken. Misschien niet eens om bij elkaar te komen. Maar als plekken van troost en beschutting. Als plekken van hoop. Een venster naar toekomst.

Hartelijke groet,

Nicoline Swen



In de bloembol is de krokus, in de pit de appelboom. In de pop huist een belofte: vlinders fladderen straks rond. In de koude van de winter groeit de lente ondergronds, nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie, ieder duister wacht een morgen in dat licht is alles nieuw. Het verleden bergt de toekomst, wat die brengt, je weet het niet, nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid, in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid, in de dood het nieuwe leven, overwonnen alle strijd, nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herkent die tijd.

Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag



In de beperking toont zich de meester. - Von Goethe

Ideeënbus

Als je naar binnen kijkt, wat verbergt zich dan achter je schutting? 

Laten we voor elkaar bidden; dat we de moed niet verliezen; dat we energie en hoop houden, en vertrouwen in alles wat wij als mensen wél kunnen om voor onszelf en elkaar te blijven zorgen. Hier, maar ook elders.

POSTCARD

De kinderen maken een
winterverblijf voor de egel
in de tuin. Met dorre
bladeren en takken.

“En we moeten de deur
niet vergeten”, zegt de
jongste, “want hij wil er
straks ook weer uit!”

Hartelijke groet,

Nicoline



Liefs uit:

Lochem

Aan wie stuurt u een kaartje?

VRIJ ZIJN – Marco Borsato

Soms is ze bang en eenzaam,
en verlangt ze terug naar toen.
Geborgenheid en warmte,
en een vaderlijke zoen.
Maar ze wil het leven proeven,
zonder regels of gezag.
Juist al die dingen doen,
die bijna niemand anders mag

Vrij zijn,
Ze wil alleen maar vrij zijn.
Vrij zijn,
Liefde komt ooit.
Ze wil nu alleen maar,
Vrij zijn.
Onbezorgd en vrij zijn,
Liefde, liefde komt ooit.
Ze wil nu alleen maar vrij zijn.

Ooit stond ik verdachten van
overtredingen en misdrijven bij. Die tussen
vier muren zaten, soms 'in beperkingen'
zoals dat heet. Dan mag je alleen je
advocaat spreken. Onze gesprekken
gingen natuurlijk altijd over het delict. Over
dat wat er fout was gegaan. Als advocaat
ga je op zoek naar verklarende
omstandigheden, en kom je bij veel
mensen terecht bij alles wat er mis ging in
hun leven. Nu zou ik hen ook een andere
vraag stellen: wat is er goed gegaan in je
leven?

Helene



Over Mijn Lijk (BNNVARA) maakt
dit jaar kans op de Gouden
Televizier-Ring

OVER
MIJN
LIJK

Ben je net lekker aan
het leven. Hoor je dat
je dood gaat. Wat dan?
Onze OML'ers laten het er niet bij
zitten en halen álles uit het leven!

Een nieuwe dag

De vogel van de oogopslag
opent de dag,
de vlag van het vrije licht
wordt aan een lied gehesen,
de nacht wordt opgevouwen
en in de linnenkast gelegd,
ik loop, het hoofd oprecht,
het huis in van de hoop
het staat niet meer te koop.
- Guillaume van der Graft

Soms kun je ook ingesloten
worden door goede
bedoelingen; altijd maar klaar
staan voor iedereen – geen
deur meer hebben om dicht te
kunnen doen. Dat is niet goed;
soms moet de deur dicht en de
ander even wachten:

De mensheid heeft mijn hart
en vergt mijn volle krachten.
Het zijn er zes miljard,
dus jij moet even wachten
- Kees Stip



WHICH STEP HAVE YOU REACHED TODAY ?

Daar sta ik dan. Het is veel
momenteel. Om me heen.
In mij. Veel dat me afleidt.
Dat me verwacht, beangstigt
en verdriet. En dat mij
bemoedigt. Zo word ik heen
en weer geslingerd. Ik
vecht, ik denk, ik zoek mijn
weg. Wat een klus om in
deze tijd mijn eigen kompas
te volgen.

Muur
van mais,
rondom groen,
uitzicht beperkt.
Vrij!



Omring mij, mijn God,
sluit de hoop in mijn hart,
sluit de wanhoop buiten.